

תמיר ראה במעשיו שליחות

"היו להם מכונות יריה?" שאל בגין את הסג"מ הצעיר. מאז השתתף תמיר בפעולות רבות של הסיירת בגבול הצפון ובשטחים. הוא הרבה לשרת במילואים ועד לאחרונה שימש כמפקד סיירת של חטיבת החי"ד הצפונית. בפעם הזו התנדב להדריך חיילים ולהציבם בקו התפר.

דרכים של אופיר ותמיר נפרדו רק כשתמיר עזב עם משפחתו את הקיבוץ. הקשרים נשמרו. בקיבוץ כולם אהבו את תמיר וגם לאחר שהמשפחה בחרה מסלול חיים אחר היא הרבתה להגיע לקיבוץ, למשפחה ולחברים הרבים. בצעירותו עבד תמיר במטעים. לאחר שסיים בהצטיינות את לימודיו בטכניון והיה מהנדס אלקטרוניקה עבד בקיבוץ בפיתוח מוצרי אלקטרוניקה ב"סילמה" חברת-בת של "סילורה". לאחרונה עבד עם מפתחים צעירים בפיתוח מכשיר חדשני להורדת לחץ דם בחברת "אינטקוור". "חברים בקיבוץ מאוד העריכו אותו" סיפרה אחת החברות. "הוא היה חלום של בחור. טיפוס צנוע, שקט ומקובל בחברה. מאלה שלא שומעים אותם תמיד. אלא אומר את המילה הנכונה במעמד הנכון. הוא היה הדובדבן שבקצפת גם במשפחה שלו ולאחר שעזב נמשך הקשר שלו עם חברים רבים בקיבוץ. הקיבוץ בהלם מוחלט ומתקשרים אלינו הבנים שעזבו וגם הם המומים". מזכירת הקיבוץ, תלמה בן דוד, מחזקת את הדברים: "הוא היה בחור מקסים ואהוב על כולם וגם לאחר שעזב נשמר הקשר ההדוק שלו עם החברים ועם המשפחה". תמיר שחגג השנה את יום הולדתו ה-40 נקבר בכפר מסריק, המקום בו גדל ובגר, המקום אותו אהב ושהרעיף עליו אהבה כה רבה. יהי זכרו ברוך.



אבל כבד ירד על קיבוץ כפר מסריק. תמיר מסד ז"ל נהרג בפיגוע הטורו בכניסה לאריאל, עת נזעק להשתלט על מחבל חגור חגורת נפץ שנכנס למתחם המסחרי.

רב סגן תמיר מסד ז"ל בן לחמולת מסד הענפה, בנם הבכור של יהודית, מזכירה ב"מילואות" וגיורא מסד, שהיה עד לא מזמן יו"ר איגוד התע"י שייה הקיבוצית וכיום הוא יו"ר שולחן הארגונים האזוריים,

יו"ר "מילואות" ויו"ר ההנהלה הכלכלית בקי"בוצו. תמיר ז"ל, אחיהם הגדול של עמית וגלי, גדל בקיבוץ כפר מסריק ועד לפני 6 שנים היה חבר בו. שם נישא לאורלי אותה הכיר בעת שירותו הצבאי ושם נולדו ילדיהם רועי בן 14 וגיא בן 12. לאחר שעברו למושב בן שמן, לגור לצד הוריה של אורלי, נולד הבן הצעיר דן בן 4. בחברת הילדים של כפר מסריק גדל תמיר עם 12 חבריו לקבוצת "שקמה". במוסד החי"נוכי דאו "נעמן", היה בקבוצת "צבר". כבר אז התבלט בכישרונו. חברו הקרוב, אופיר שטהל (כפר מסריק) מספר כי תמיר היה תלמיד טוב מאוד. "הוא היה פרפקציוניסט. כל מה שעשה היה בצורה יסודית מאוד. הוא היה ספורטאי מצטיין. שיחק כדורעף בנבחרת של "נעמן" ושל הפועל מטה-אשור. גדלנו ולמדנו יחד ואהבנו לשוחח ולהחליף דעות. את כל מה שעשה לאחר מכן, בצבא ובשירות המילואים, עשה מתוך שליחות וחשיבות בעצם העשייה".

בצבא שירת בסיירת גולני והשתתף בקרב על הבופור. ממלחמת לבנון זכורה מה-6.82 התמונה המפורסמת עם ראש הממשלה המנוח מנחם בגין וראש הממשלה אריאל שרון (או שר הביטחון) בה הוא מסביר על מהלך הקרב